

BOUNTY HUNTERS

Του Ιάσονα Κουτούφαρη-Μαλανδρίνου



O J. Buchanan εν ώρα κυνηγιού. Λιθογραφία του 1857.

Ο James Buchanan, ο 15^{ος} Πρόεδρος των ΗΠΑ, πίστευε ότι, αφού οι Αφροαμερικανοί δούλοι διατρέφονται και ντύνονται καλά, αφού δεν εργάζονται μεθ' υπερβολής και αντιμετωπίζονται με «καλωσύνη και ανθρωπιά» από τους αφέντες τους, η κατάργηση της δουλείας θα ήταν μιά απερισκεψία.

Οι τωρινοί ευέλικτοι εργαζόμενοι δεν είναι φυσικά δούλοι: είναι απολύτως ελεύθεροι να δουλεύουν, να

πεινούν, να υπερεργάζονται, και να χάνουν τις κατοικίες τους. Αφού όμως μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο και να βοηθηθούν από τα φιλόανθρωπα αισθήματα των εργοδοτών και του κράτους, γιατί να αντιταχούμε στο σύστημα;

Ο κ. Buchanan θεωρούσε ότι οι Βόρειες Πολιτείες δεν είχαν την αρμοδιότητα να παρέμβουν σε εσωτερικά ζητήματα των Νοτίων: κάτι τέτοιο θα συνιστούσε καταστρατήγηση του ομοσπονδιακού πολιτεύματος. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να συλλαμβάνουν τους δραπετές δούλους και να περιμένουν την αυτοκατάργηση της δουλείας.

Σήμερα ο κ. Δένδιας δεν ενδιαφέρεται για την εξάλειψη της κοινωνικής ανισότητας και της πολιτικής ανελευθερίας. Αρκείται στην υπεράσπιση του «κράτους δικαίου»: επικηρύσσει τα παράγωγα της κρίσης –τους «τρομοκράτες»– και περιμένει να καταφθάσουν η «ανάπτυξη» και η «ευημερία».

Οι λέξεις άλλαξαν, κάποιες καταστάσεις αντιστράφηκαν και κάποιες άλλες έμειναν ίδιες, αλλά ήρθε η ώρα οι κυνηγοί επικηρυγμένων να επανεισαχθούν στην χορεία των έντιμων επαγγελματιών. Άλλωστε, καμμία δουλειά δεν είναι ντροπή.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα

Σύγχρονη Έκφραση

στις 26 Ιανουαρίου 2014.