

Περί φοιτητικών εκλογών

Του Ιάσονα Κουτούφαρη-Μαλανδρίνου

Ένας φίλος αρέσκεται ιδιαιτέρως στο να θυμίζει το αλτουσεριανό «κάθε τοποθέτηση είναι πολιτική».

Λοιπόν, η στιχοπλοκία ως πολιτική τοποθέτηση («στρατευμένη τέχνη», λέμε τώρα)!

Μία καλοπροαίρετη αντιμετώπιση της κατάστασης του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας εν όψει των φοιτητικών εκλογών.

-1-

Δεκαοχτώ του Μάη, οι φοιτητές ψηφίζουν,
Ιαχές στην Νομική τον άνεμο γεμίζουν!

Πράσινες, γαλάζιες σημαίες θ' ανεμίζουν
Και από 'δώ οι μεν τους δε θα αφορίζουν.

Ο Όργουελ θα χαιρέται τούτη την φάρμα ζώων,
Κοντά στην ΔΑΠ ακούγονται βελάσματα αθώων.

Τι και αν η ΠΑΣΠ δηλώνει «Αριστερά ευθύνης»,
Μάλλον υπό επίδραση βρίσκεται κοκαΐνης.

Για μία ψήφο μοναχά κτίζεται μια φιλία,
ΔΑΠ-ΠΑΣΠ ανταγωνίζονται με κάθε ευκαιρία.

Τρέχουνε από πίσω σου, σου πιάνουνε το χέρι,

Μόνον την ψήφο σου ζητά όλο αυτό τα' ασκέρι.

«Άγνωστε Χι, πού χάθηκες, έλα να σε κεράσω,
την ψήφο μόνο δώσε μου, τους άλλους να περάσω!»

Ψηφίζεις κομματόσκυλα, αναδεικνύεις μπράβους,
Που θέλουν να μας κάνουνε του Μνημονίου σκλάβους!

Είτε την ΠΑΣΠ ψηφίσεις, είτε στην ΔΑΠ κι αν πας,
Το ξύλο δεν γλυτώνεις, στο τέλος θα το φας!

«Κι αν με καδρόνια σπάσανε και καναδυό κεφάλια,
τι πειράζει, βρ' αδερφέ, είμαστε εμείς τσακάλια!»

-2-

Αριστερά, τι στέκεις, τόσο διστακτική;
Μήπως και περιμένεις τον Μάρξ ν'αναστηθεί;

Τόσες πολλές διασπάσεις ούτε στην Φουκουσίμα,
Η κοινωνία φλέγεται κι εσύ είσαι στο σχήμα.

Ενωμένα μέτωπα απαιτούν οι κρίσεις
Κι όχι πια ατέρμονες ερωταποκρίσεις!

Ψάχνετε τον δρόμο σας σ' ενός κόμματος βιβλία,
Παπάδες μεσαιωνικοί μεσα σ' αντιγραφεία.

Στα σχήματα τα λέτε χύμα και τσουβαλάτα,
Στο τέλος η κατάσταση μοιάζει μασκαράτα.

Απ' το Κόμμα ελεύθεροι, αριστεροί στα λόγια,
Άκρατα φιλόανθρωποι, στο βάθος σας λαμόγια.

Γενναίοι του κινήματος, λιοντάρια της Σταδίου,
Φωνάξτε τα συνθήματα, καμάρια του Ωδείου!

Μα ρίξτε και καμμιά ματιά πίσω σας στους δρόμους,
Βλέπετ' άλλους πορευτές ή μόνον αστυνόμους;

-3-

Ο πιο καλός ο φοιτητής τι σ' ωφελεί κι αν γίνεις;
Στων αγορών το ιερό το αίμα σου θα δίνεις!

Χρέη και μνημόνια δεν ήταν αναγκαία,
Μόνον η κυβέρνηση βρίσκει τα παντ' ωραία.

Πολύ καλή η ψήφος, πολύτιμη η γνώση.
Είν' η συμμετοχή σου που μόνο θα σε σώσει!

Ε, και στις εκλογές το ξύλο θα αποφύγεις,
Αν απ' την παράλογη στρατηγική τους φύγεις!

«Δυστυχισμένα και χαζά της Νομικής παιδάκια,
πάντα σας περιπαίζουμε για λίγα ψηφαλάκια!»

Σκέψου ποιος είσαι, φοιτητή, θυμήσου την ζωή σου,
Προστάτεψε τα λόγια σου, την σκέψη, την ψυχή σου!

Μία είναι η λύση σου, πάλεψέ το τώρα,
Όπως μπορείς αντίσταση κάνε κάθε ώρα!

Δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο των
Ανεξαρτήτων Νομικής Αθηνών
στις 17 Μαΐου 2011.