

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δίμηνης πρακτικής εξάσκησής μου στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής ΥΙΑ-ΠΙΟΠ), θα επιχειρήσω μια συνοπτική αναφορά σε αυτήν την εμπειρία και μια αποτίμησή της.

Το κλίμα στον χώρο εργασίας ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο. Οι μόνιμοι υπάλληλοι υπήρξαν φιλικοί μαζί μου και πάντα πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απορία μου. Απασχολήθηκα σε εργασίες που έχουν να κάνουν με την καταγραφή του παραληφθέντος αρχειακού υλικού εταιριών που συνεργάστηκαν κατά το παρελθόν με την τράπεζα Πειραιώς, τη χρονολογική και θεματική ταξινόμησή του και την ενημέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος. Επιπλέον, ενημερώθηκα και για το πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης και παρακολούθησης της κίνησης της βιβλιοθήκης της ΥΙΑ-ΠΙΟΠ. Παρά το ενδιαφέρον και την ποικιλία των θεμάτων με τα οποία καταπιάστηκα, δεν έλειψε κάποιες φορές και ένα αίσθημα ρουτίνας, που σχετίζεται αναπόφευκτα με τη φύση των εκτελεστικών εργασιών. Το ωράριο εργασίας τηρήθηκε από μέρος μου με συνέπεια, ενώ οι σχέσεις μου με το προσωπικό και την προϊσταμένη υπήρξαν άριστες. Εξάλλου, σημαντικό όφελος από τη γνωριμία μαζί τους αποτελούν και οι γνώσεις που αποκόμισα μέσα από τις ποικίλες συζητήσεις μας για την αγορά εργασίας και το εξω-πανεπιστημιακό περιβάλλον γενικότερα.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη σύνδεσης των θεωρητικά καταρτισμένων φοιτητών με την αγορά εργασίας, θεωρώ απαραίτητη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησής τους και ελπίζω σε αύξηση των διαθέσιμων θέσεων, της διάρκειας και φυσικά των (μέχρι στιγμής “συμβολικών”) αποδοχών τους.

Νικόλαος Κ. Νικολάου

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011