

# ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ στην πολιτική ζωή

## Η απλή αναλογική και η «τρόπουλα»

**Σ**ΥΝΘΕΤΑ προβλήματα στη συνοχή, την αξιοποστία και τη σοβαρότητα της «Νέας Δημοκρατίας» έχει προκαλέσει η ομαδική διαφοροποίηση σημαντικών στελεχών της από την ηγεσία της στο ζήτημα του εκλογικού συστήματος. Η εκπροσωπία που έχει αναληφθεί από τα στελέχη αυτά, είτε με δηλώσεις (π.χ. Βαρβιτσιώτης, Τζιτζικώστας) είτε με ενέργειες (Έβερτ), υπέρ της απλής αναλογικής, δεν σημαίνει απλά μια δημόσια διαφοροποίηση από τις θέσεις της ηγεσίας – που θα μπορούσε να θεωρηθεί και σαν «θεμιτή», λαμβανομένων υπόψη

### Του ΒΑΣ. TZANNETAKΟΥ

των ιδιαιτεροτήτων της Ν.Δ. – αν στην πραγματικότητα δεν υπέκρυψε από τέρερες σκοπούμπτητες. Και αυτό, ανεξάρτητα από τότε η επιχειρηματολογία υπέρ της αλλαγής του εκλογικού συστήματος, διανέβεται με απόψεις ότι η απλή αναλογική θα συμβάλει στην εκτόνωση και την άμβλυνση της πόλωσης.

Γιατί η πρώθηση της θέσης για την απλή αναλογική αποτελεί στην ουσία ένα μέσο στην «πάλη» που έχει ξεσπάσει στη Δεξιά και αφορά στο πολιτικό της μέλλον, το οποίο αναπόφευκτα συνδέεται με το πρόσωπο του αρχηγού της και την τακτική του.

Βέβαια, η πρωτοβουλία στο ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση και θα εξαρτηθεί από τις επιλογές και τους στόχους της και οπωδόποτε δεν είναι του άμεσου μέλλοντος, άσχετα αν ο κ. Έβερτ θα κινήσει την τυπική διαδικασία μέσα στην εβδομάδα με την κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου στη Βουλή. Η κυβέρνηση θα έχει όλη την ευχέρεια να την απορρίψει, χωρίς θέβαια αυτό να τη δεσμεύει για αναθώρηση της στάσης της στο μέλλον όταν – και εάν – κρίνει συμφέρουσα την αλλαγή.

**Σ**ΤΟ πολιτικό όμως προσκήνιο παρατρέπεται γύρω από το ζήτημα της απλής αναλογικής μια «ταύτιση» θέσεων μεταξύ της Αριστεράς – που υποστήριζε πάντοτε την απλή αναλογική έχοντας μέχρι το 1981 και τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΣΟΚ – αλλά και μερίδας της Δεξιάς (εντός και εκτός της Ν.Δ.), η οποία διαφωνεί δημόσια με την άποψη του κ. Μητσοτάκη υπέρ του ιαχύοντος εκλογικού συστήματος.

Ο απότερος στόχος της Αριστεράς όσο και μιας μερίδας της Δεξιάς, κάτω από μια «αντιπολωτική» κ.τ.λ. επιχειρηματολογία, είναι η παρεμπόδιση της αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, πράγμα που υπολογίζουν ότι θα ανοίξει το δρόμο για κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας. Και η μεν Αριστερά – η οποία πιστεύει ότι με την απλή αναλογική θα αυξήσει ίσως και καθοριστικά την κοινοβουλευτική της δύναμη – φαίνεται να πιστεύει ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, τότε θα μπορεί να σχηματισθεί κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας της Αριστεράς πάνω σε ένα ελάχιστο πρόγραμμα.

Την ίδια όμως θλέψη – «συγκατοίκηση» με το ΠΑΣΟΚ αλλά με άλλο ιδεολογικό προσανατολισμό – φαίνεται να έχει και η μερίδα της Δεξιάς που πρωταγωνιστεί υπέρ της απλής αναλογικής. Η πτέρυγα αυτή, είτε γιατί έχει πεισθεί ότι η Ν.Δ. υπό τον κ. Μητσοτάκη δεν έχει δυνατότητες να κερδίσει την πλειοψηφία με το ισχύον εκλογικό σύστημα, είτε γιατί δεν θέλει αυτοδύναμη επικράτηση της Ν.Δ. με τον κ. Μητσοτάκη, που θα εδραιώσει επίσης τη θέση του στην ηγεσία, πρωθειών την απλή αναλογική για να ματαιώσει τα «σενάρια» αυτά και να εξυπηρετήσει τις φιλοδοξίες της να δρεθεί έστω και μερικώς στην εξουσία, προσθέποντας στο μέλλον με αισιοδοξία.

**Κ**ΑΤΑ συνέπεια, τα αίτια της διαφοροποίησης της μερίδας αυτής της Δεξιάς είναι προφανές ότι είναι βαθύτερα και δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο σε μια πρόθεση επιδειξίας δημόσιας διαφοροποίησης από τον κ. Μητσοτάκη για λόγους εντυπώσεων και μόνο. Υποκρύπτουν σκοπούμπτητες που έχουν σχέση με αυτό που λέγεται στην αγοραία γλώσσα «μοίρασμα της τράπουλας» στο κυβερνητικό επίπεδο. Και θέβαια, οι ανακοινώσεις της Ν.Δ. περί πλουραλισμού στο κόμμα σχετικά με τη διατύπωση διαμετρικά αντίθετων απόψεων για ένα θέμα από το οποίο εξαρτάται η συνοχή του, μόνο προσπάθεια μείωσης της σημασίας και των επιπτώσεων των διαφοροποίησεων μπορεί να αποτελούν και όχι συγκροτημένη και υπεύθυνη πολιτική θέση. Γιατί το εκλογικό σύστημα δεν είναι ένα θέμα «ρουτίνας» πάνω στο οποίο μπορεί να «παίζουν» τα διάφορα στελέχη του κόμματος, αλλά ένα θέμα από το οποίο εξαρτάται άμεσα το μέλλον του κόμματος αν θα μείνει δηλαδή στην αντιπολίτευση ή θα γίνει κυβέρνηση. Και η απλή αναλογική είναι γεγονός ότι δεν επιτρέπει στη Ν.Δ. με τη σημερινή της μορφή και ηγεσία να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση και πιθανώς να υποχρεώσει και το ΠΑΣΟΚ να στηριχθεί και σε άλλες δυνάμεις για να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην πολιτική ζωή.

Παράλληλα, όμως η πίεση για την απλή αναλογική δημιουργεί και την εντύπωση ότι τόσο η Αριστερά όσο και μια μερίδα της Δεξιάς... μαλώνουν σε ξένους αχιρώνα (ΠΑΣΟΚ), προσδοκώντας η κάθε πλευρά για λογαριασμό της να παιξει το ρόλο της βακτηρίας για τη στήριξη της κυβέρνησης.

**Ε**ΙΣΑΣΤΕ ικανοποιημένοι από την παρέμβαση του πανεπιστημίου στα κοινωνικά προβλήματα; Στην ερώτηση αυτή, που απήθυναν μεταξύ άλλων φοιτητές σε δημοσκόπηση, η απάντηση ήταν κατηγορητικά, όχι.

Η απάντηση αυτή της κοινής γνώμης μας υπενθυμίζει την έλλειψη σύνδεσης του πανεπιστημίου με την κοινωνία.

Από την εποχή που ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι κατόπιν μάθημα του προγράμματος σπουδών του Φυσικού Τμήματος που να έδινε προοπτικές άμεσης ή έμπιερης σύνδεσης του με το κοινωνικό σύνολο και ακόμη περισσότερο με τα προβλήματα που το απασχολούσαν. Τα μαθήματα είχαν την αυστηρότητα που απαιτούσαν χαρακτήρα, χωρίς όμως την παραδοσιακή απαραίτηση να αποτελέσει αποτέλεσμα την απασχόληση της γνώμης και λειτουργίας τους.

Θα ωρούσε ίσως κανείς, σε πλαίσιο παραδοσιακής φοιτητικής, ότι η επιταύτιμη επιτυχία της αποτέλεσμα μόνο του τότε προγράμματος σπουδών τον κόσμο, και πιος περισσότεροι στη διασκαλία των φοιτητών μόνο και στην κάποια μέχις ενός βαθμού έρευνα. Είναι καιρός το πανεπιστήμιο να μεταβούνται από την κοινωνική προβλήματα που αποδίδει στην επιστήμη τους.

Πιστεύω, πως η πλειοψηφία των διδακτικών και ερευνητικών προσωπικού περιοχές, κάθε άλλο παρόν ευχαριστημένοι ήσαν από τη σύνδεση πανεπιστημίου και κοινωνίας.

Πιστεύω, πως η πλειοψηφία των διδακτικών και ερευνητικών προσωπικού των ΑΕΙ διέπει αυτή την ανάγκη διαποστόλησης των φοιτητών. Οι άνθρωποι που φοιτήθηκαν, και κυρίως αυτοί που κατοικούν σε υποδιαμισμένες περιοχές, κάθε άλλο παρόν ευχαριστημένοι ήσαν από τη σύνδεση πανεπιστημίου και κοινωνίας.

Το πανεπιστήμιο, οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών ή και την παραδοσιασμένη εργασία της φοιτητικής στην οποία διαβιβάζονται σε κεφάλαια κοινωνικού ενδιαφέροντος, διόπις για παράδειγμα, τα αποτελέσματα της φανενέγματας στον άνθρωπο, οι οικολογικές επιπτώσεις, ο πυρηνικός χειμώνας, οι ευρωπαϊστικοί, οι εξοπλισμοί στο Διάστημα -

Σύντομα από την αποτέλεσμα αυτής της πανεπιστηματικής προσφοράς, οι φοιτητές μπορούν να αποτελέσουν την προστασία της κοινωνίας από την ανάγκη διαποστόλησης των φοιτητών. Οι φοιτητές μπορούν να αποτελέσουν την προστασία της κοινωνίας από την ανάγκη διαποστόλησης των φοιτητών.

Οι φοιτητές μπορούν να αποτελέσουν την προστασία της κοινωνίας από την ανάγκη διαποστόλησης των φοιτητών.

Το πρόβλημα των φοιτητών

# Η κοινωνία και το πανεπιστήμιο

### Του ΘΑΝ. Κ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ

και στην ανάπτυξη πολεμικών καταστρεπτικών όπλων, σίγουρα θα παραδεχτεί ότι η πανεπιστημιακή τους μόρφωση μπορεί να συνδέθει άμεσα με τα κοινωνικά προβλήματα που προέρχονται από την εισήγηση των φοιτητών.

Είναι δέδιο, πως και άλλοι πρόσωποι επιστημόνων, όπως ο Χημεία και η Ιατρική, και άλλα ΑΕΙ, π.χ. η Γεωπονική, μπορούν να υιοθετήσουν ανάλογα μαθήματα πάνω στα χημικά όπλα, στις επιπτώσεις της φαρμακευτικής στην ιατρική πάνω στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν την εισήγηση των φοιτητών της οικολογίας με περιεχόμενο τα πυρηνικά και την εισήγηση της φαρμακευτικής στην ιατρική πάνω στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν την εισήγηση της φαρμακευτικής στην ιατρική πάνω στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν την εισήγηση της φαρμακευτικής στην ιατρική πάνω στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργ